

# דיבורים חוצבי להבות אש

## מהגה"ח ר' פנחס בונקר שליט"א

יום רביעי פרשת בלק תשע"ז, בקלוז דחסידים ברסלב בברכפלד

"אלוקיהם של אלו שונא זימה..." בלעם קילל וקילל ולא עזר לו שום דבר, הצדיק הפך את הצירופים, בסוף מה הוא עשה, אמר דבר אחד, אלוקיהם של אלו שונא זימה, נכשיל אותם בעריות ואין כלום.

רבותי, מה שעשו כל החולקים הרשעים ארורים שרצו לעקור את ברסלב מהעולם, אנחנו עושים לעצמנו, אני שומע אנשים שמתירים עריות, שאומרים שעבירות מותר, שבברסלב יש דבר כזה שצדיק מותר לו לעשות עבירות, שיש היתר אפילו לאביזריהו דגילוי עריות.

כשאנחנו יודעים שרבינו כל המלחמה שלו היה רק על קדושה, ורבינו אמר שבעניין של קדושה צריך כמה שיותר חומרות, וכל העניין של אומן ותיקון הכללי זה רק על ענין של קדושה, מסתובבים אברכים ובשביל להמליץ טוב אומרים שמותר לצדיק לעשות עבירות, ועוד משתמשים בשם של רבינו, ואומרים עוד ניבולי פה של כל מיני היתרים של שולחן ערוך ולא מתביישים בזה!!!

לאן הגענו? אצלנו בברסלב? איזה חילול ה' זה עושה בעולם, יש מספיק בעיות בברסלב, זה מה שרוצים להכניס עכשיו, כל אחד יודע שברסלב זה תכלית הקדושה, רבינו היה הרבי היחיד שלא קיבל נשים, רבינו רצה לעבור לאיסטנבול כי שם אסור לנשים לעבור ברחוב. ודיבר כל כך הרבה בענייני קדושה. ואנחנו הולכים להפוך את היוצרות.

רבותי תתעוררו!!! כל מי ששומע דיבורים כאלו צריך פשוט לעמוד על השולחן ולהתחיל לצעוק, זה דברים שאסור שיהיו. יש רבנים גדולי ישראל שעומדים בצד ואומרים אולי ברסלב זה מקום בעייתית, או שאדם יאמר אני לא רוצה לדבר על הנושא, ייסגר בחדר וזהו, או שיאמר אלוקיהם של אלו שונא זימה, נקודה.

אבל להיכנס למקומות של שבתאות, של פרנק ימ"ש, יצאו ספרים כאלו, מסתובבים דיבורים כאלו, יש תופעה כזאת של אנשים עם פאות וזקן שאומרים דברי כפירה, ועוד בעניינים של קדושה, בבת עינו של רבינו, מי שלא רוצה שלא ידבר, אבל אל תכניסו דברים שאנחנו עוד נתחרט עליהם, היום ישבתי עם אברכים, לא האמנתי למשמע אזני, כמעט לקחתי את הספסל וזרקתי עליהם, זה מה שאתם רוצים להגיד?? תחשבו מה ר' שמואל שפירא היה עושה, כשהיה קצת נשים ליד החדר היה שופך חביות של מים, אלוקיהם של אלו שונא זימה, ר' שמואל שפירא כשעלה לאוטובוס ולא היה מספיק מושבים בין הנשים לגברים הוריד את הגרביים וקשר על עינו, צריך מסירות נפש לקדושה.