

חלק ראשון בסדרה | תמוז תשע"ו

בס"ד

פרצופו המכוער של  
הרפורמיסט  
של ברסלב!

| להערות והוספת חומר, בדוא"ל: [hemet148@gmail.com](mailto:hemet148@gmail.com) |

# • פרק 1 •

כל אחד שיקרא את הכותרת לבטח יבהל!  
וכי ישנה 'חיה' כזאת? רפורמי? בברסלב???  
האם אין ברסלב רחוקה כרחוק מזרח ממערב מכל שמץ של  
רפורמה וחדשנות בענייני דת ואמונה?

## אכן כן!

בוודאי שכותרת דף זה היא דבר והיפוכו!  
ברסלב מאז ומעולם היתה הסמל להיאחזות באמונת אומן "ביין  
הישן", חסידי ברסלב היוו דוגמא ומופות למיאוס תכלית המיאוס  
של חיי ההבל בעולם הגשמי המשתנה, שיגם ושיחם לא תאם את  
הוויות העולם, ובוודאי שלא חשבו להתאים את השקפתם לרוח  
העולם ה"עכשווי".

אבל מה נעשה שקם לו איש אחד שהצליח לעשות את הבלתי  
אפשרי, ו'לייצר' מברסלב רפורמות ו'התאמות' של התורה לרוח  
הזמן הקלוקלת!

האיש החכם בעיניו אינו בוש להודות כי השקיע את ראשו  
ומעייניו בספרים חיצוניים, עד שהגיע לשילוב המנצח של  
"ברסלב הרפורמית", עפר"ל.

וכדי להבהיר את העניין, נשאל נא מספר שאלות, והקורא  
הנאמן יסיק את מסקנתו בשכלו הישר ובעין האמת שבו:



אמור נא יהודי יקר!

האם שמענו פעם על "משפיע" בחסידות בכלל ובברסלב בפרט אשר לו חשבון פייסבוק אישי, בו הוא מפרסם את הגיגיו, ואיתו הוא מחובר לכל הסחי ומאוס, כשהוא שוחה ראשו ורובו במדמנת האינטרנט המשוקן, שאין רב אחד בישראל שלא אסר אותם כעבירות החמורות שבתורה!?

האם שמענו פעם על "משפיע" שגדל מילדותו בין אנשי היישוב הישן בירושלים, אבל כל שיגו ושיחו תשוקתו וחפצו הם אל אנשים פוקרים כדוגמת הזמר הלן ל.ש. ואגודת מרעיו, הידועים בכל היהדות החרדית כשפלים שאין מקומם במחנה החרדי, והוא כזבוב הנמשך אל הצואה רודף אחד חברתם ותשומת ליבם של נבזים אלו, וקוראם "ידידי נפשו"!?!

האם שמענו פעם על "משפיע" שגדל מילדותו בין אנשי היישוב הישן בירושלים, אבל כבר כאברך צעיר שנים ספורות לאחר חתונתו החליט, כי הוא הוא הראוי להכניס את אנשי הטלוויזיה הטמאה אליו הביתה, למשך תקופה ארוכה, ולדבר איתם גלויות על דברים שבינו לבניה ושאר עניינים שהצנעה יפה - וגם חובה - להם!?

האם שמענו פעם על יהודי חרדי שיכניס אל ביתו - כחלק מהשקפת הרפורמה - "חוזרים בשאלה" שפלים הכופרים בעיקר, לסעודות שבת, וכשמצלצל הטלפון שלהם בעיצומה של השבת, לעיני בני ביתו וילדיו, ישתוק ברוח אדישה ובלב מבין ל"נשמה



התועה", כשהוא מתגאה - בראיון לאחר מעשה לתקשורת הפסולה - באי רגישותו וקנאותו לכבודה של השבת המחוללת בין קירות ביתו, בשתיקתו ובהסכמתו!?

האם שמענו על "משפיע", שמרוב אהבתו את הבריות, נוהג הוא להשתתף כאורח קבוע במסיבות הוללותיהם של אנשי השוליים הרדודים של הציבור החרדי, כשבאותם שמחות - ובעיקר בשבתות שבע ברכות - מסתובב הוא בינות לנשות המחותנים, כשהוא מקיים מערכת יחסים אישית עם כל אחת מהן, ונהנה להתרועע עמן בפריצות חסרת תקדים - והדברים מפורסמים ואף מתועדים! -, הלזאת "משפיע" יקרא, או שמא "מרשיע ברית"!?!

האם שמענו פעם על "משפיע" בברסלב שיקרב אפיקורסים שיודעים את בוראם ומתכוונים למרוד בו, שרביה"ק ציוה להתרחק מכל שייכות עמהם, והוא רוקד להם "מה יפית". כפי שעשה לעיני כל בחודש תשרי האחרון, כשהסתובב שלוב זרוע עם אותו מנוול שגדל במשפחה מפוארת ומרד בה', ובהתרסה מטופשת גילח את חצי ראשו והשאיר את חציו השני עם פיאתו אשר עליו, ואת מי מצא כופר זה לידיד שיתן לו תשומת לב שרק עבורה ביצע את ההצגה שביצע...!?

האם שמענו פעם על "משפיע" שחיבר ספר משכילי, כביכול על ענייני אמונה, אבל הוא בנוי רובו ככולו כהמצאה גויית מובהקת, ולאחר עיון רב בספרי המחקר הגויים - כעדות המחבר



- , כשגם מטבעות הלשון הינם גויות וגסות רוח, ולמשל שמו של דוד המלך עליו השלום יתאים לו רק כ"המשורר של שנת ... ועד שנת ...", ושמו של הקב"ה יוקב כ"מנהיג היקום", ועוד כהנה פסיעות גסות וארסיות על הָרגשות המעודנות ביותר של הנשמה היהודית. כשתכני הספר בעצמם שכביכול הם הם הבסיס לאמונתו האישית, אותם שואב הוא - ע"פ הודאתו בעצמו - קודש וחול בערבוביה נוראה וכפרנית, מספרי קודש וטומאה, כשחלקם הגדול לקוח מספרי פילוסופים נכרים משוקצים! היש לך ניגוד גדול ומשווע יותר מדרכו המעוותת, לדרך הישרה והבהירה של רביה"ק?!

האם שמענו פעם על "משפיע" שגדל מילדותו בין אנשי היישוב הישן, שירוץ בכל נימי נפשו, אחר ההבל, בדמות "רב" סהרורי, שכל מעתיקי השמועה והמסורה בברסלב הוקיעו אותו כבר לפני שלושים שנה, וכנגדם המשיך זה לרוץ אחריו בעיניים פקוחות וכתפיים מתנועעות בטירוף, וגם לאחרונה כשהתברר כי אותו "רב" השריץ צחנתו וגילה קלונו בפרהסיא, בעבירות החמורות שבתורה, ימשיך הלה להאמין בו אמונה לוחטת.

את כל יסודות האמונה המסורים לעם ישראל מדור לדור נטש בבוז, אבל עדיין בוערת בו אמונה עיוורת בעושה מעשה זמרי וש"צ. הייתכן כזאת בערוגות חסידות ברסלב המעטירה?!

האם שמענו פעם על "משפיע" שישלח ידיו לפגוע בקדשים, וכפרחח עבריין שבשוק יעסוק בזיוף מכתב, כביכול של הגה"צ



רבי יעקב מאיר שכטר שליט"א, ו'הסוד גלוי' וידוע לכל, כי סכל זה  
גמר אומר שהמטרה להכשיר את השרץ המשריץ, מקדשת את  
כל האמצעים השפלים ביותר!?

והתשובה ברורה!

אין זאת אלא שפנימיותו של "משפיע" זה רקובה היא עד  
היסוד, ומבדיקת התנהלותו רבת השנים מן הכורח לקבוע כי לא  
"דורש אמת" - "מקרב פלאי" - "מגלה הסוד" יש כאן, אלא  
"רפורמי" - "חצוף ללא גבול" - "דורך על כל מסורה" בעזות  
ובשאט נפש, אשר מיום ליום גוברת חוצפתו להרים ידו בקדשים  
ובקדשי הקדשים בלי שום גבול.

אוי לך "מוטה פרנק" שמתקיימים בך דברי רביה"ק שדברי  
תורתו יהפכו לסם מוות למשמאילים בה!

מוטה מוטה, הלוואי והיינו יכולים להמשיך ולהתעלם ממהלכך  
הרפורמיים, בהבנה שכל מה שאתה צריך זה בדיוק זה, שנסתכל  
עליך ונתעסק בדבריך!

עד כה סמכנו על כך שבסכלותך ובהתנהלותך הנך מוודא במו  
ידיך, שלא יהיה אי מי מבין חסידי ברסלב שיושפע מדבריך  
הנבובים.

אבל בימים האחרונים הגדשת את הסאה!

שוב אינך מסתפק בפרסום 'סודות גלויים' על אישיותך  
המפוקפקת, התחלת לדאוג להסתיר 'סודות גלויים' אחרים על



אישיות אותו "רב", ובכך לאפשר את המשך ביצועם של מעשי הנבלה בישראל חלילה, תוך שאתה נוטל חלק פעיל במהלכי הטרור וזריית אימה של חבורת הבריונים הלזו.

ושמא אין "קנאותך" המוזרה לכבודו של הבזוי הזה אלא דרך להשתיק את האמת אודותיך? שמא הנך מחביא אי אלו שרצים עבים ככתב האישום של 'רבך', ותקוותך להשתיקם יחד עם נבלות אדונך!?

בין כך ובין כך, היית צריך לקיים את מאמר החכם "מי שראשו מרוח בחמאה, לא יצא לעיני השמש", ומשלא קיימת אותו, אף שראשך עמוס בגושים נכבדים של "חמאה", שוב לא נוכל לנו לשתוק!

**היכון מוטה, היכון לחשיפת פרצופך!**

